



# Η Νέα Τάξη

#210

10 / 2024 (135)

## Λεξικό - Michael Kühnen

### 121 - ΚΡΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Η πορεία της εθνικοσιαλιστικής επανάστασης, από την ίδρυση του Εθνικοσιαλιστικού Κόμματος μέχρι την υλοποίηση της Νέας Τάξης, περνάει από διάφορα στάδια, το σημαντικότερο από τα οποία είναι η δημιουργία του Εθνικοσιαλιστικού Λαϊκού Κράτους. Η επανάσταση πραγματοποιείται με τη



συγκατάθεση και την έγκριση της μάζας του λαού, γι' αυτό και μπορεί να πραγματοποιηθεί στις δημοκρατίες δυτικού τύπου, εφόσον αυτές επιτρέπουν πραγματικά ελεύθερες εκλογές, σύμφωνα με την ισχύουσα έννομη τάξη, δηλαδή νόμιμα.

Ως ημιαποικιακό αυτοδιοικούμενο έδαφος υπό τους ναζιστικούς νόμους απαγόρευσης, η ΟΔΓ, παρά τη διεξαγωγή εκλογών, αποτελεί μόνο ένα πολύ περιορισμένο μέρος αυτού. Παρ' όλα αυτά, η κοινότητα σκέψης του Νέου Μετώπου επιδιώκει μια νομική επανάσταση στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, θέτοντας ως ενδιάμεσο στάδιο του αγώνα της τον στόχο της μεταρρύθμισης του κράτους. Αυτό προκύπτει από το σημείο 25 του κομματικού προγράμματος του Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος, το οποίο ζητά τη δημιουργία μιας ισχυρής κεντρικής εξουσίας στο κράτος, χωρίς όμως να αλλάζει άμεσα τη συνταγματική βάση. Κατά συνέπεια, το Νέο Μέτωπο απαιτεί νομικά μια μεταρρύθμιση του κράτους στο πλαίσιο του νομικού συστήματος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Αυτό περιλαμβάνει:

Άμεση εκλογή του αρχηγού του κράτους,

Εισαγωγή του δημοψηφίσματος και του plebiscite,

Αλλαγή του εκλογικού νόμου που διασφαλίζει την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για το ισχυρότερο κόμμα, αλλά ταυτόχρονα παρέχει και στα μικρά κόμματα ένα μερίδιο κοινοβουλευτικών εδρών που αντιστοιχεί στον αριθμό των ψήφων τους (κατάργηση του ορίου του 5%),

Άρση όλων των κομματικών απαγορεύσεων και εκλογική συμμετοχή όλων των κομμάτων, συμπεριλαμβανομένου του NSDAP.

Μια τέτοια μεταρρύθμιση του κράτους διευκολύνει το NSDAP να κερδίσει τις λαϊκές μάζες για την εθνικοσοσιαλιστική επανάσταση, να δημιουργήσει τις νομικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή ενός εθνικοσοσιαλιστικού συντάγματος και έτσι να εγκαθιδρύσει ένα εθνικοσοσιαλιστικό λαϊκό κράτος.

## 122 - ΥΠΕΡΟΧΗ

Ως κοσμοθεωρία του βιολογικού ανθρωπισμού, ο εθνικοσοσιαλισμός βασίζεται στην πραγματικότητα της ζωής, όπως αυτή καθορίζεται από τους φυσικούς νόμους, όπως αυτοί ισχύουν εξίσου για όλες τις μορφές ζωής. Επομένως, το ανθρώπινο είδος υπόκειται επίσης σε νόμους της ζωής, όπως η κληρονομικότητα, η διαφοροποίηση και η επιλογή στον αγώνα για ύπαρξη (βλ. επίσης ελίτ). Ως η μόνη μορφή ζωής, ωστόσο, ο άνθρωπος μπορεί -αν και με το τίμημα της παρακμής και του ενδεχόμενου θανάτου του είδους- να ζει αντίθετα με τα είδη και τη φύση χάρη στην ελεύθερη βούλησή του και να αγνοεί τους νόμους της ζωής.

Ο εθνικοσοσιαλισμός, ωστόσο, θέλει να αφυπνίσει στους Άριους (βλ. Άριος) τη

θέληση να καταστήσουν δυνατή και να προωθήσουν τη διατήρηση και την ανάπτυξη του είδους της φυλής τους, ζώντας σύμφωνα με τους νόμους της φύσης. Το Εθνικοσιαλιστικό Κόμμα (βλέπε Εθνικοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα) είναι ο φορέας της βούλησης σε αυτή την προσπάθεια. Η πολιτική έκφραση αυτής της στάσης απέναντι στη ζωή και τη διαβίωση είναι η πολιτική της προστασίας της ζωής με ακρογωνιαίους λίθους την προστασία του περιβάλλοντος και τη φυλετική υγιεινή. Μια τέτοια βούληση, ωστόσο, μπορεί να προκύψει και να διαρκέσει μόνο αν προηγηθεί υπερηφάνεια για το είδος του, για τον λαό του.

Επομένως, ο εθνικοσιαλισμός απαιτεί και προωθεί τη φυλετική υπερηφάνεια, απορρίπτει την ιδεολογία της ισότητας όλων των ανθρώπων ως δογματισμό εχθρικό προς τη ζωή, πρεσβεύει την ποικιλομορφία της ζωής και επιτρέπει έτσι τη θέληση για τη διατήρηση και την ανάπτυξη του είδους. Το φυλετικό μίσος του είναι εξίσου ξένο με την ιδέα των ανώτερων ή κατώτερων φυλών και λαών (βλ. επίσης Untermensch). Όλες οι φυλές και οι λαοί είναι καλές ή κακές με τον τρόπο τους, χαρισματικές ή ατάλαντες, και περιλαμβάνουν ανθρώπους που, σε σχέση με το είδος τους, είναι ανώτεροι ή κατώτεροι. Άλλα κάθε είδος είναι διαφορετικό και επομένως ασύγκριτο. Κάθε φυλή και κάθε λαός πρέπει να ζει, να αναπτύσσεται και να είναι υπερήφανος για το είδος του. Αυτό διδάσκει ο εθνικοσιαλισμός σε όλους τους λαούς της άριας φυλής. Γι' αυτό αγωνίζεται το NSDAP για τον γερμανικό λαό.

Η υπερηφάνεια αποτελεί επομένως μέρος της εθνικοσιαλιστικής ηθικής του αξιακού ιδεαλισμού, ιδίως σε σχέση με τον μαχητικό τύπο του πολιτικού στρατιώτη, του οποίου η οργανωτική μορφή είναι τα Sturm-Abteilungen του κόμματος. Γι' αυτό το λόγο η απαίτηση "Να είσαι περήφανος!" ανήκει στις 10 εντολές του πολιτικού στρατιώτη.

Η υπερηφάνεια είναι πρωτίστως για τη δική μας φυλή, για το δικό μας λαό, αλλά και για όλες τις άλλες φυσικές και πολιτιστικές κοινότητες, αν και στο βαθμό που εξυπηρετούν τη διατήρηση και την ανάπτυξη του είδους. Επομένως, η υπερηφάνεια του ανθρώπου της SA ενσωματώνεται στη συνείδηση:

**Η SA είναι και παραμένει το πεπρωμένο της Γερμανίας!**

## 123 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Το καθήκον της στρατηγικής είναι να δείξει σε ένα πολιτικό κίνημα τον τρόπο για την επίτευξη ενός μακροπρόθεσμου στόχου - στην ουσία, να παράσχει έναν οδηγό για την απόκτηση της εξουσίας και τελικά την κατάκτησή της.

Στον εθνικοσιαλισμό, η στρατηγική αντίληψη είναι ένας από τους βασικούς όρους του πολιτικού αγώνα που καθορίζονται και καθορίζονται από την κομματική γραμμή του Εθνικοσιαλιστικού Κόμματος. Στη Γερμανία, αυτή η κομματική γραμμή αντικαθίσταται, για όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση του

Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος, από τη γενική γραμμή του Νέου Μετώπου.

Η στρατηγική του εθνικοσοσιαλιστικού κινήματος της νέας γενιάς (βλ. Εθνικοσοσιαλισμός της νέας γενιάς) τονίζει ως στόχο πρώτα την επανίδρυση του NSDAP και στη συνέχεια την εκ νέου κατάληψη της εξουσίας και βασίζεται σε μια διαδικασία μαζικής ψυχολογικής ανατροπής που πυροδοτείται από την ανοιχτή ομολογία του εθνικοσοσιαλισμού.

Ο εθνικοσοσιαλισμός, οι ηγέτες και τα σύμβολά του είναι ακόμη πανταχού παρόντα στη Γερμανία. Δεδομένου ότι οι νικητές του τελευταίου παγκόσμιου πολέμου και οι Γερμανοί υπηρέτες τους εξακολουθούν να έχουν τον πλήρη έλεγχο όλων των προπαγανδιστικών μέσων ελέγχου της κυριαρχης τυποποιημένης μαζικής κοινωνίας, όλα αυτά κρίνονται πράγματι συντριπτικά αρνητικά και καταδικάζονται, προσβάλλονται και καταπολεμούνται καθημερινά με τεράστια προσπάθεια (βλ. προπαγάνδα της θηριωδίας). Αλλά ακριβώς στη συνεπή απόρριψη του εθνικοσοσιαλισμού, από όλες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις και εξουσίες της σημερινής κοινωνικής τάξης, έγκειται η μεγάλη πιθανότητα να ληφθεί σοβαρά υπόψη ως η μόνη εναλλακτική λύση, να βρει μαζική συμπάθεια και να αποκτήσει επιρροή και δύναμη σε περίπτωση μιας πραγματικής συστηματικής κρίσης, η οποία γίνεται όλο και πιο σαφής από χρόνο σε χρόνο.

Δεδομένου ότι ο κυρίαρχος κόσμος των μείον βλέπει τον εαυτό του πρωτίστως ως "αντιναζιστή" και το επαναλαμβάνει και το τονίζει συνεχώς μέχρις εξαντλήσεως, η ανοιχτή ομολογία του εθνικοσοσιαλισμού γίνεται, τρόπον τινά, αυτομάτως ελκυστική σε βαθμό που το σύστημα χάνει την αξιοπιστία και το κύρος του. Μόλις οι μάζες αναζητήσουν μια πραγματική εναλλακτική λύση, δεν θα ελπίζουν σε δυνάμεις που έχουν συμβιβαστεί με την προσαρμογή τους στο σύστημα, αλλά στο κίνημα που στην αυτοεικόνα του συστήματος, όπως και στη δική τους αυτοεικόνα, είναι από κάθε άποψη το πιο ακραίο αντίγραφο στη σημερινή αστική τάξη ζωής - το Εθνικοσοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (βλ. Bürgertum und Arbeitertum)!

Το αίτημα για την άρση της ναζιστικής απαγόρευσης και η πολιτική εργασία για την επανίδρυση του NSDAP είναι επομένως η αποφασιστική, στρατηγική προσέγγιση για την εκ νέου κατάληψη της εξουσίας από το εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα στη Γερμανία και συνεπώς για το έργο του Νέου Μετώπου. Για να εφαρμόσουν αυτή τη στρατηγική, τα στελέχη των εθνικοσοσιαλιστών χρησιμοποιούν διάφορες μετωπικές οργανώσεις.

Η εξαιρετικά σθεναρή αντίσταση του συστήματος απέναντι σε αυτή την ανοιχτή ομολογία του εθνικοσοσιαλισμού απαιτεί από τους εθνικοσοσιαλιστές αγωνιστές μεγάλη ετοιμότητα για θυσίες, ακόμη και μέχρι φυλάκισης. Αυτό, ωστόσο, δεν αποδεικνύει ότι η στρατηγική του Νέου Μετώπου είναι λανθασμένη, αλλά αντίθετα ότι το σύστημα έχει σαφώς αναγνωρίσει τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει.

## 124 - ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ

Το Sturm-Abteilung είναι η οργανωτική ενσάρκωση του πολιτικού στρατού εντός του Εθνικοσοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος. Σε αυτή την πολιτική στρατοκρατία οφείλει ο εθνικοσοσιαλισμός της νέας γενιάς τη γέννησή του, την επιτυχία του και την ελπίδα της νίκης του. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το Νέο Μέτωπο, το οποίο συνειδητά είδε τον εαυτό του ως τον πυρήνα μιας νέας SA. Ως εκ τούτου, δεσμεύεται επίσης στην παράδοση και το πνεύμα της Sturm-Abteilung ως πρότυπο για τα στελέχη της.

Το Νέο Μέτωπο ορίζει την παράδοση της SA ως εξής:

Η SA είναι μια επαναστατική συμμαχία στρατιωτών (βλ. Männerbund),

Τα SA αποτελούν τον πυρήνα ενός πολιτικά εδραιωμένου, επαναστατικού λαϊκού στρατού (βλ. Λαϊκή Άμυνα),

Τα SA είναι και παραμένουν συνειδητά και από καθαρή πεποίθηση το Sturm-Abteilung - δηλαδή μια υποδιαίρεση - του NSDAP και υποτάσσονται άνευ όρων στην πολιτική ηγεσία του,

Η SA απορρίπτει την ένοπλη ανατροπή όπου είναι δυνατή η νόμιμη επανάσταση (βλ. Λυκάνθρωπος),

Η AE είναι μια άφθαρτη κοινότητα σκέψης,

Η Σ.Α. λειτουργεί μέσω του βιωμένου παραδείγματος του πνεύματος της Σ.Α.,

Τα SA πολεμούν ανελέητα την αντίδραση ως τον χειρότερο εχθρό της επανάστασης του εθνικοσοσιαλισμού που προωθούν,

Η SA καταπολεμά κάθε δογματισμό ως εκφυλιστικό φαινόμενο της ανθρώπινης σκέψης, των συναισθημάτων και της δράσης,

Τα SA επισημαίνουν με υπερηφάνεια ότι δεν είναι "εγκληματική οργάνωση" ακόμη και σύμφωνα με τα διαστρεβλωμένα πρότυπα της δικαιοσύνης της Νυρεμβέργης των νικητών για την εκδίκηση του 1945/56 JdF. Η απαγόρευση ενός εθνικοσοσιαλισμού που βλέπει τον εαυτό του στην παράδοση των SA δεν δικαιολογείται έτσι ούτε καν σύμφωνα με τις αρχές των νικηφόρων δυνάμεων, οι οποίες, ως γνωστόν, θεωρούνται η υψηλότερη κατευθυντήρια γραμμή στην ΟΔΓ.

Μαζί με αυτή την παράδοση, το πνεύμα των SA χαρακτηρίζει τον πολιτικό στρατιώτη του εθνικοσοσιαλισμού. Αυτό το πνεύμα βρίσκει την έκφρασή του στις 10 εντολές του πολιτικού στρατιώτη:

1. **faith!** Η πίστη είναι η βάση της ζωής μας.

- 2. υπακούστε!** Η υπακοή είναι η μεγάλη αρετή της επανάστασής μας (βλ. πειθαρχία).
  - 3. πολεμήστε!** Ο αγώνας είναι ο σκοπός της ζωής του πολιτικού στρατιώτη.
  - Na είστε πιστοί!** Η τιμή μας ονομάζεται πίστη.
  - 5. να είστε συντροφικοί!** Η συντροφικότητα είναι η προϋπόθεση για την κοινότητα.
- Ασχοληθείτε με τον εαυτό σας!** Ένας εθνικοσοσιαλιστής δεν σταματά ποτέ να μαθαίνει (βλ. επίσης Προσωπικότητα).
- 7. να είστε διακριτικοί!** Μια πράξη αξίζει περισσότερο από εκατό μεγάλα λόγια.
  - 8. Na είστε γενναίοι!** Η γενναιότητα είναι η θέληση να ξεπεράσεις τον εαυτό σου.
  - 9. Na είστε περήφανοι!** Η SA είναι και παραμένει το πεπρωμένο της Γερμανίας (βλ. Pride).
  - 10. να είστε ανελέητοι!** Σκληρά στη μάχη και σκληρά στη νίκη - έτσι ολοκληρώνουμε την εθνικοσοσιαλιστική επανάσταση.

Το εθνικοσοσιαλιστικό λαϊκό κράτος μετά τη νίκη της επανάστασης θα είναι ένα κράτος SA. Όχι επειδή η SA θέλει να κυριαρχήσει στο κράτος - αυτό είναι το καθήκον του κόμματος - αλλά επειδή θα κερδίσει και θα διαμορφώσει όλους τους αγωνιστές άνδρες ενός λαού, επειδή αυτοί οι αγωνιστές θα πάρουν τη θέση που τους αξίζει στο κράτος και επειδή η SA θα αναλάβει την προστασία του εθνικοσοσιαλιστικού λαϊκού κράτους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και θα κινητοποιήσει και θα οργανώσει όλους τους άνδρες που είναι κατάλληλοι για στρατιωτική θητεία για το σκοπό αυτό.

Το καθήκον των SA στο εθνικοσοσιαλιστικό Volksstaat είναι η πλήρης κινητοποίηση του λαού, με στόχο τη διατήρηση και την ανάπτυξη του είδους. Μετά τη μετάβαση στη Νέα Τάξη, από τις τάξεις των SA αναδύονται εκείνες οι μαχητικές ανδρικές συνομοσπονδίες και θρησκευτικές κοινότητες που εξασφαλίζουν τη σταθερότητα μιας παραδοσιακής τάξης μακροπρόθεσμα (βλ. επίσης Orden).

## 125 - ΤΑΚΤΙΚΕΣ

Ενώ η στρατηγική παρέχει τον οδηγό δράσης για την απόκτηση και τον καταμερισμό της εξουσίας και αναλύει και αξιοποιεί τις μακροπρόθεσμες προοπτικές, η τακτική είναι το καθήκον να επιτρέψει σε ένα πολιτικό κίνημα να αυξήσει την επιρροή και το κοινό του βραχυπρόθεσμα.

Η γενική γραμμή της κοινότητας του Νέου Μετώπου περιλαμβάνει επομένως όχι

μόνο μια στρατηγική αντίληψη αλλά και τακτικές εκτιμήσεις, όπου η τακτική παραμένει πάντα υποδεέστερη της στρατηγικής:

Η τακτική χωρίς στρατηγική οδηγεί σε τυφλό ακτιβισμό. Στρατηγική χωρίς τακτική οδηγεί σε σεχταρισμό. Μόνο μαζί δείχνουν το δρόμο προς την εξουσία. Για την υλοποίηση της τακτικής του, το Νέο Μέτωπο χρησιμοποιεί διάφορες μαζικές οργανώσεις.

Η τακτική του Νέου Μετώπου βασίζεται στη διαπίστωση ότι, υπό τις συνθήκες των φιλελεύθερων-καπιταλιστικών μαζικών κοινωνιών με σχετικά σταθερές συνθήκες, η μάζα του πληθυσμού δεν ενδιαφέρεται για κοσμοθεωρίες, ιδανικά και πολιτικές ιδέες (βλ. φιλελεύθερος-καπιταλισμός και αξιακός σχετικισμός). Ενδιαφέρονται σχεδόν αποκλειστικά για τις άμεσες, προσωπικές συνθήκες διαβίωσής τους. Μόνο τα παράπονα, τα μειονεκτήματα και οι αδικίες εδώ οδηγούν σε αγανάκτηση, σε ακραίες περιπτώσεις σε εξέγερση, και έτσι προσφέρουν σε ένα επαναστατικό κίνημα σημεία εκκίνησης για την αύξηση της μαζικής του βάσης στο λαό.

Επομένως, το Νέο Μέτωπο αναπτύσσει τα στελέχη του με τέτοιο τρόπο, ώστε όπου υπάρχει δυσαρέσκεια και κριτική, υπάρχουν και εθνικοσιαλιστές που επιδιώκουν να προωθήσουν τη δυσαρέσκεια σε εξέγερση και την εξέγερση σε επανάσταση. Πουθενά δεν πρέπει ο αγώνας και η πολιτική εργασία να είναι τόσο εύκαμπτοι και προσαρμόσιμοι όσο στον τομέα της τακτικής - εδώ δεν υπάρχουν αρχές αλλά μόνο ευκαιρίες! Αυτή τη στιγμή, το Νέο Μέτωπο έχει τέσσερις κύριες προσεγγίσεις στην τακτική του:

1. η καταπολέμηση της ξένης διείσδυσης,
2. καταπολέμηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης,
3. πολιτιστική επανάσταση κατά του αμερικανισμού,
4. αγώνας για μια ενωμένη και ουδέτερη παγγερμανική Γερμανία (βλ. Γερμανία) για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης.

Κάθε ένα από αυτά τα ζητήματα είναι ικανό να κινητοποιήσει τις δυσαρεστημένες μάζες. Ενώ η προστασία της ζωής και ο ουδετερισμός για την εγκαθίδρυση μιας δίκαιης ειρηνευτικής τάξης θεωρούνται σήμερα κυρίως "αριστερά" θέματα, η κριτική στην πλημμυρίδα των ξένων και στην παρακμή, η οποία σήμερα εκφράζεται κυρίως ως αμερικανισμός, θεωρείται "δεξιά". Από την άλλη πλευρά, ο εθνικοσιαλισμός, ως κίνημα Völkische, δεν είναι ούτε "δεξιός" ούτε "αριστερός", αλλά έχει στοιχεία και από τα δύο και ενσαρκώνει τη θέληση ενός λαού για ζωή (βλ. θέληση). Γι' αυτό μπορεί να συνδυάσει όλα αυτά τα ζητήματα σε ένα ενιαίο, τελικά συστηματικό επαναστατικό πολιτικό κίνημα και να συνδυάσει έτσι τις τακτικές προϋποθέσεις με τη στρατηγική αναγκαιότητα και να πραγματοποιήσει έτσι την επανάσταση.

Τα προαναφερθέντα σημεία εκκίνησης της επαναστατικής τακτικής είναι

πιθανότατα τα πιο σημαντικά, καθώς το κυρίαρχο σύστημα θα αποδειχθεί ανίκανο να λύσει έστω και ένα από αυτά τα προβλήματα, ενώ αντίθετα η ανάγκη για μια τέτοια λύση γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την υπερεξωτερίκευση και την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Επιπλέον, όμως, το Νέο Μέτωπο επιδιώκει να επηρεάσει όλα τα δυνητικά ή πραγματικά συστημικά κρίσιμα ρεύματα και να χρησιμοποιήσει όλες τις κρίσεις του συστήματος και τα αναδυόμενα προβλήματα με τη βοήθεια της πολιτικής συμμαχιών του. Ο λαός πρέπει πάντα να το γνωρίζει αυτό:

## ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ - ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΦΆΛΜΑ!

### 126 - ΧΕΙΡΟΤΗΤΑ

Η γενναιότητα είναι η θέληση να ξεπεράσεις τον εαυτό σου. Μόνο μια κοινότητα που αναπτύσσει αυτή τη θέληση και την αποδεικνύει στον αγώνα είναι σε θέση να ξεπεράσει τον ατομικισμό και, συνεπώς, τον αστικό μίνιμουμ κόσμο (βλ. αστική τάξη). Μόνο όταν ο Άριος αναγνωρίσει όχι τη δική του μικρή ζωή, αλλά ανώτερες αξίες και ιδέες ως νόημα και στόχο (βλ. αξιακό ιδεαλισμό) και ξεπεράσει έτσι τον ατομικιστικό εγωισμό του, θα μπορέσει να πραγματοποιήσει μια Νέα Τάξη που θα είναι σύμφωνη με το είδος και τη φύση. Αυτός ο αγώνας για την επερχόμενη άρια υψηλή κουλτούρα του Τέταρτου Ράιχ απαιτεί γενναιότητα καθώς και πίστη, πειθαρχία, αφοσίωση και τις άλλες αξίες και απαιτήσεις της εθνικοσοσιαλιστικής ηθικής.

Για το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα (βλ. Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα) και ιδιαίτερα για το Sturm-Abteilung ως κοινότητα πολιτικών στρατιωτών, η ανδρεία ανήκει επομένως στον πυρήνα του εθνικοσοσιαλισμού ως στάση ζωής που οδηγεί από το εγώ στο εμείς, από τον αστικό ατομικισμό στην κοινότητα των ανθρώπων που διαμορφώνεται από τους εργαζόμενους.

Στα SA, η απαίτηση "Να είσαι γενναίος!" είναι κατά συνέπεια μία από τις 10 εντολές του πολιτικού στρατιώτη και συνεπώς μία από τις προϋποθέσεις μιας μαχητικής ζωής για την επανάσταση. Αυτή η γενναιότητα τελειοποιείται με την προθυμία να θυσιάσει όλες τις ανέσεις και τις ευκολίες της αστικής ζωής - ναι, ακόμη και την ίδια τη ζωή, αν χρειαστεί - και να αναλάβει τα βάσανα, τις στερήσεις, τις διώξεις και τις φυλακίσεις στην υπηρεσία της εθνικοσοσιαλιστικής ιδέας και του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος, που δίνουν στη ζωή ένα ανώτερο νόημα και αξία. Στους πολιτικούς στρατιώτες του κόμματος, επομένως, το ιδεώδες των μαχητικών ιπποτικών ταγμάτων επιστρέφει ως η ευγενέστερη μορφή αυτοκατάκτησης. Θεωρούν τους εαυτούς τους ιππότες της εθνικοσοσιαλιστικής επανάστασης (βλ. επίσης Διατάγματα).

# **Διασκέδαση κάτω από τη σβάστικα**

## **Μια συλλογή ανέκδοτων που συνέταξε ο Gerhard Lauck**

**44.**

Το γραφείο μου στο σπίτι είναι πολύ, πολύ εθνικοσοσιαλιστικό. Περισσότεροι από ένας σύντροφοι που το επισκέφτηκαν το αποκάλεσαν ακόμη και "ιερό". Τέλος πάντων, όταν ένας φύλος τηλεφώνησε και ρώτησε αν μπορούσε να φέρει κάποιον εδώ, δεν το σκέφτηκα ιδιαίτερα. Ωστόσο, εξεπλάγη λίγο όταν ζήτησε την άδεια να δείξει το γραφείο μου στον νεοφερμένο, ο οποίος σύντομα πήρε τα μάτια του αέρα.

Ο νεοφερμένος έκανε μερικές ευγενικές ερωτήσεις και συζητήσαμε για την πολιτική. Όταν ήρθε η ώρα να φύγουμε, τον κοίταξα κατάματα και με μια ήρεμη αλλά απόλυτα σοβαρή έκφραση στο πρόσωπό μου, του είπα:::

"Καταλαβαίνεις, βέβαια, ότι τώρα που είδες το γραφείο μου... πρέπει να σε σκοτώσουμε!"

Χλώμιασε. Αλλά λυπήθηκα τον καημένο και τον άφησα να γλιτώσει τη ζωή του. Ισως κάποια μέρα να πει στα εγγόνια του πώς παραλίγο να βρει τη μοίρα του στα χέρια των Ναζί.

**45.**

Ο Γάλλος σύντροφός μου ήταν ένας ενδιαφέρων τύπος. Είχε υπηρετήσει με τα γαλλικά Waffen-SS στη μάχη του Βερολίνου, είχε πολεμήσει τους μαυραγορίτες τρομοκράτες στην Αλγερία στον γαλλικό στρατό, είχε συμμετάσχει στην εξέγερση των αξιωματικών κατά του Ντεγκώλ και τώρα ζούσε εξόριστος στο Μόναχο.

Όταν χτύπησα την πόρτα του, μου άνοιξε, με χαιρέτησε, με αγκάλιασε και με φίλησε και στα δύο μάγουλα. Χαμογέλασα και του είπα: "Ευτυχώς που ξέρω ότι είσαι Γάλλος, αλλιώς θα σε χτυπούσα γι' αυτό!".

Αργότερα εκείνο το βράδυ έφτασε ένας Ελβετός σύντροφος και οι τρεις μας πήγαμε σε ένα μπαρ που ανήκε σε έναν Ιταλό φασίστα. Μόνο ένας άλλος θαμώνας, ένας νεαρός Γερμανός, βρισκόταν στο μαγαζί. Φυσικά, μιλούσαμε για πολιτική. Σχεδόν λυπήθηκα τον μοναδικό μη εθνικοσοσιαλιστή θαμώνα- πιθανώς νόμιζε ότι είχε πέσει πάνω σε κάποια σατανική ναζιστική συνωμοσία! Μας άκουσε και μπήκε ευγενικά στη συζήτησή μας.

Αν και είχε υποστεί πλύση εγκεφάλου όπως οι περισσότεροι άνθρωποι, φαινόταν αρκετά αξιοπρεπής άνθρωπος. Ο Ελβετός και εγώ συζητήσαμε μαζί του και, τουλάχιστον, τον πείσαμε να μας αποδεχτεί ως λογικούς ανθρώπους, οι οποίοι μπορούσαν να υπερασπιστούν λογικά τις πεποιθήσεις μας, σε αντίθεση με τους αιμοδιψείς, ανθρωποκτόνους μανιακούς που παρουσιάζονται στην τηλεόραση.

Τουλάχιστον σχεδόν τα καταφέραμε. Γιατί κάθε φορά που τον είχαμε μισοπειστεί, ο ελαφρώς μεθυσμένος μέχρι τότε Γάλλος σύντροφός μας χτυπούσε τη γροθιά του στο μπαρ και φώναζε:

*"Πρέπει να σκοτωθούν! Όλοι τους! Όλοι οι Εβραίοι πρέπει να σκοτωθούν!"*

Φυσικά, αυτό μάλλον σόκαρε τον καημένο. Έτσι, ο Ελβετός και εγώ έπρεπε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Αλλά ο Γάλλος σύντροφός μας απλώς επανέλαβε την παράστασή του.

Την επόμενη μέρα πήραμε την εκδίκησή μας. Αστειευόμενοι είπαμε στον Γάλλο σύντροφό μας ότι, αν και η Γαλλία ήταν εντάξει, μια μέρα θα έπρεπε να ισοπεδώσουμε το Παρίσι, να το στρώσουμε με μπετόν και να το κάνουμε ένα πάρκινγκ στα περίχωρα του Μεγάλου Βερολίνου.



## Το NSDAP/AO είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο Προμηθευτής εθνικοσιαλιστικής προπαγάνδας!

Έντυπα και διαδικτυακά περιοδικά σε πολλές γλώσσες

Εκατοντάδες βιβλία σε πολλές γλώσσες

Εκατοντάδες ιστοσελίδες σε πολλές γλώσσες



**BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!**

[www.third-reich-books.com](http://www.third-reich-books.com)



**NSDAP/AO nsdapao.info**